



## RITUEEL

*Bij de opheffing van Oikos  
op vrijdag 16 maart 2018  
door Kees Posthumus*

### INLEIDING

Mensen die de wereld willen veranderen zijn goed in woorden, in soms minder goed in beelden. Op deze dag willen we naast woorden ook beelden gebruiken om het einde van Oikos te markeren.

Licht, voorwerpen uit het verleden en het heden, bloemen van de lente in een ritueel moment.

Wij staan stil bij wat was, wat is en wat komt.

### WAT WAS

*Schikking:*

oud Oikos-materiaal (brochures, rapporten, collage van covers Oikosnieuws) verzameld rond een grote Afrikaanse kaars, op een lange strook stof.

*Tekst:*

Wij ontsteken licht, één kaars, voor de geschiedenis.

- Voor alle jaren die achter ons liggen
- Voor alle energie, denkkraft, geld, geduld, moeite, plezier die in het werk van Oikos werden gestoken door honderden vrouwen en mannen.
- Voor alles wat mislukte, voor wat ons teleurstelde, voor wat niet duurzaam bleek.
- Voor mensen die we verloren aan conflicten en verschillen van inzicht, aan de dood, voor de breuken die er ook waren, mensen die afhaakten.

Kees ontsteekt de eerste kaars.

*Zingen:*

Zachtjes blazen over het vuur

Adem van geest voor de langere duur

Niet als een storm, niet als een orkaan

Dan zal het vuur opnieuw branden gaan

Mensen veel geluk.

## WAT IS

### *Schikking:*

de grote O van Oikos staat er, daar liggen de krant van donderdag op, een pak koffie, drie steenkaarsen, een dopper, op een lange strook stof.

### *Tekst:*

Wij ontsteken licht, stenen van licht op het pad

- Voor de weg die Oikos tot op vandaag is gegaan, in de harde werkelijkheid van deze wereld.
- Voor al het goede, daden van medemenselijkheid, liefde en toewijding aan de goede zaak.
- Voor alles dat bereikt is, zovele kleine stappen naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
- Voor de mensen die tot op het laatst de kar hebben getrokken en straks de deur voor het laatst sluiten.
- Voor wie met pijn in het hart zien dat er een einde komt aan deze organisatie.

David Renkema. Esther Dwarswaard en Jan van Doggenaar ontsteken drie kaarsen.

### *Zingen:*

Zachtjes blazen over het vuur

Adem van geest voor de langere duur

Niet als een storm, niet als een orkaan

Dan zal het vuur opnieuw branden gaan

Mensen veel geluk.

## WAT KOMT

### *Schikking:*

Vrolijke lentebloemen, de ark van Noach, zes kleine kaarsen, op een lange strook stof.

### *Tekst:*

Wij ontsteken licht, veelstemmig licht voor de toekomst

- Voor iedereen die voortgaat het goede te zoeken voor deze wereld
- Voor iedereen die blijft werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping
- Voor iedereen die de moed niet opgeeft, blijft debatteren, demonstreren, procederen, analyseren, actie voeren.
- Voor iedereen die blijft dromen, hopen, bidden, zingen, vertellen dat het kan: een wereld waar mensen tot hun recht komen, een wereld waar God wonen wil.

Zes mensen uit de zaal ontsteken een kaars.

### *Zingen:*

Zachtjes blazen over het vuur

Adem van geest voor de langere duur

Niet als een storm, niet als een orkaan

Dan zal het vuur opnieuw branden gaan

Mensen veel geluk.